

Opgefriste bungalow



Interieurstylist Merel (28) woont met haar moeder in een jaren-60-bungalow. Ze bedenkt de mooiste woonoplossingen én klust haar ideeën zelf in elkaar.

1



2



3

'Waarschijnlijk zit de liefde voor wonen en vormgeven in mijn genen. Mijn opa was illustrator en ook mijn tantes zijn creatief. Na de middelbare school deed ik een etaleursopleiding. Daarna heb ik een jaar gewerkt om een tweejarige stylingopleiding aan Artemis te kunnen volgen. Ik hou van aanpakken en doorzetten. Dit huis is mijn project. Ik ben hier geboren en woon er al mijn hele leven. De laatste zeven jaar met mijn moeder, nadat mijn vader overleed. Het hele huis heb ik aangepakt, tot het laatste schrootje. Ik hou van veranderen en de kick van steeds verbeteren. Pas als iets echt goed is, kan ik het laten. Mijn aanpak is grondig: een complete metamorfose van het huis en de tuin was mijn grootste project. Ook de handgemaakte wand van tweehonderd kubussen in de woonkamer creëerde ik →

1 'De lamp maakte ik van een tak uit het bos. Aan de bovenkant zit een sleuf om de snoeren in weg te werken. De keukenkrukken moest ik verhogen. Om het extra blokje aan de poten te camoufleren, trok ik ze gehaakte sokken aan.' 2 'De tijdelijke wandversiering is van herfstbladeren die ik eerst wit en daarna koper spoot.' 3 'Even werken aan mijn site: Mevrouwwaardbei.nl.'

'De salontafel nam ik mee van de straat. Het is een mooi versleten kabelhouder waar ik wielen onder heb gezet.'



'Ik verraste m'n moeder met een **metamorfose** van het huis'

'De stoel is van Kartell en de secretaire was van mijn oma. Ze heeft hem zelf op een sleet van de achterburen naar haar eigen huis gesleept en gaf hem met Sinterklaas aan mijn moeder. Na lang zeuren mocht ik hem van mijn moeder overschilderen.'

zelf. Sinds mijn veertiende ben ik gericht bezig met inrichting. Dat bleef niet bij het maken van plannen, ik wilde ze ook uitvoeren. Dat was wel even schrikken voor mijn ouders. Een van de eerste dingen die ik mocht aanpakken, was het schrootjesplafond dat ik gewit heb. Al snel zagen ze het huis opknappen en gaven ze me meer vertrouwen. Wel moest ik lang zeuren om de oranje bakstenen muren in mijn kamer en de gang op te mogen frissen met stucwerk. Deze opfrisacties verplaatsten zich daarna naar de woonkamer en beetje bij beetje kwam er een licht en ruim huis tevoorschijn.

Drie jaar na het overlijden van mijn vader moest het rigoreus anders. Mijn moeder was al drie jaar niet op vakantie geweest, mijn broer had een ernstige ziekte en ze kreeg ook nog een langdurige ziekte van mij voor de kiezen. Ze verdiende wel wat leuks! Dus stuurde ik haar tien dagen op vakantie naar Drenthe en stelde een schema op voor een metamorfose van tuin en badkamer. Ik schakelde familie, burens plus vijf vakmensen in om de hele operatie haalbaar te maken. Op dag één kwamen de graafmachines voor de voor- en achtertuin. Op de tweede dag werden de materialen voor tuin en badkamer afgeleverd en werd binnen alles gesloopt. Dag drie was er geen weg meer terug. Ik had deze onderneming georganiseerd en kluste keihard mee. Het was alle inspanning waard: de reactie van mijn moeder was onvergetelijk: zo veel verbijstering, verrukking en ongeloof! Na dit project bleef ik niet stilzitten. Ik wilde voor in de woonkamer een manier bedenken om televisiesnoeren weg te werken. Het begon met een soort ombouw, maar groeide uit tot een kubussenwand. Ik rekende eerst uit hoeveel kubussen er moesten komen, welk formaat ze kregen en welke diepte. Daarna heb ik vijf keer tweehonderd plankjes besteld en in →



- 4 'Ik ben dol op beprint papier!'
 5 'Zonde om mooie tape in de kast te laten liggen.'
 6 'Er zat eerst een badkamer naast de woonkamer. Toen ik de tegels van de muur hakte, kwamen deze stenen tevoorschijn. Mooi naast zo'n strakke keuken.'





8



7 'Mijn bed wilde ik graag zelf maken. Het is **pallethout** aan kettingen'

elkaar gelijmd. Mijn laatste project was het opknappen van de oude badkamer. Die zat naast de keuken, waar nu de eettafel staat, en is als het ware uit de woonkamer gehaald. Bij het afbikken van de badkamertegels kwam de rauwe bakstenen muur tevoorschijn. Ik vond hem meteen prachtig, dus een dikke stuclaag konden we uitsparen. Gelukkig bedacht mijn moeder in 2000, toen er een nieuw dak op het huis moest, al een open dakraam in de badkamer. Nu zit dat boven de eettafel, wat zorgt voor heel veel licht.

In 2011 hebben we de keuken vervangen, de laatste doorn in mijn oog. Nu is het klaar en ga ik uit huis! Ik woonde jaren samen met mijn moeder en kon me uitleven op het huis, alles zelf bepalen en ondertussen sparen. Mijn moeder werkte altijd veel en is nu met pensioen. Heerlijk om me nu op een eigen huis te gaan storten! ■

7 'Ik wilde mijn bed graag zelf maken van pallethout. Uiteindelijk gebruikte ik hele pallets en hing het geheel met kettingen aan de balken onder het gestucte plafond.'

8 'Ik vond een standaard konijnenhok zo lelijk in de woonkamer, daarom bedacht ik een 'konijnenkast'. De kast kocht ik voor € 12,50 bij de kringloopwinkel. Ik maakte er etages, trappetjes en een kattenluikje in.'

Hanglamp € 45, Loods5.nl

Pot € 52 per set van 3, Bloomingville.dk

Kussen € 54, FermLiving.com

Krukje € 79,95, Hkliving.nl

Handdoek € 14,99, Hm.com

Snijplank € 18, Bloomingville.dk

Vaas van keramiek en kurk € 65, Bloomingville.dk

Glazen kistje € 12,99, Hm.com

Flesvaas vanaf € 14,95, Hkliving.nl

Hoekbank Bora € 1179, Fashionforhome.nl

In de stijl van Merel

Like FLAIR FAVORIET

INTERVIEW EN PRODUCTIE: BARBARA NATZJUL, TEKSTBEWERKING: MARLIES HUISMAN, FOTOGRAFIE: MARGRIET HOEKSTRA, SHOPPING: JASMIJN STEGEMAN.